

Jan Bakker, Vellesan leerling vwo 1985-1986.

Zo, dat was 1976 – 2023 in 50 liedjes beschreven. De eerste 10 jaar was ik zelf middelbare scholier. In 2024, het jaar dat ik 60 word, denk ik na ruim 35 werkende jaren al na over minder gaan werken en prepensioen.



Het schrijven van de diverse stukken ging vrij snel, maar met vier “muzikale” boeken op mijn naam is de rugzak goed gevuld. In een leven kun je veel meemaken, maar muziek is voor mij altijd iets geweest waar ik op kon terugvallen. De ene keer meer dan de andere keer. Ga ook maar eens na, muziek is er gewoon altijd en overal. Er staan boven in mijn mancave bij elkaar zo'n 6.500 Lp's, singletjes, 12" singles, Cd's en Cd-singles waar ik uit kan putten. Variërend van zwaar klassiek tot het betere levenslied en van Gregoriaanse gezangen tot snoeiharde Heavy metal. Er is altijd wel iets bij de hand waar ik mij op dat moment goed bij voel. Dat begon bij mij als klein kind met Rod McKuen, Chi Coltrane en Demis Roussos, anno 2023 zijn er Larkin Poe, Elder, The Murder Capital, Kovacs, Mono, Vibravoid, Dool en The Black Angels waar ik mee verder kan. Met digitale muziek streamen heb ik mij nooit beziggehouden. Muziek is een beleving. Ik moet er ook iets bij in mijn handen hebben, iets zien, iets lezen, iets voor doen.



Het zoeken naar de juiste of meest logische liedjes in een bepaalde periode was het lastigst. Daarin is dan ook heel wat gewisseld, zelfs als een stuk al klaar was. Dat werd dan gewoon gedelete en er kwam een nieuw stuk voor in de plaats.

Een aantal grote groepen of artiesten komen niet of nauwelijks aan bod. Geen Queen, geen David Bowie, geen Neil Young, geen Metallica, geen Prince, geen George Michael, geen Police/Sting, geen Bob Marley, geen Taylor Swift, geen Ed Sheeran en geen Rihanna, geen Golden Earring... Groepen of artiesten die het in deze periode mede voor het zeggen hebben gehad. Ik kan het niet mooier maken. Het is wat het is. Misschien iets voor een naschrift/addendum als het Vellesan 50 jaar bestaat en ik dan wederom een telefoontje krijg van Peter van der Kroef of ik zin heb om even langs te komen op het Vellesan in verband met het naderende 50 jarig bestaan....

Goh, 50 jaar. Dat is in 2034. Dan hoop ik zelf 70 te worden. De kans is aanwezig dat ik dan de bus pak vanuit Zeewijk in plaats van de fiets.



Jan Bakker, Vellesan leerling V.W.O. 1985-1986.

Maart-april 2023



Auteur van:

-Een leven in 100 singletjes deel 1 (2019)

-Een leven in 100 singletjes deel 2 (2019)

-Een leven in 100 singletjes deel 3 – De Toegiften (2021)

-Een leven in 100 singletjes deel 4 – Mijn beste 100 aller tijden (2023)

Deze boeken zijn verkrijgbaar via: www.boekenbestellen.nl